

THOMAS KINGOS KIRKE

Nr. 3 | sept. - nov. 2013

Orgeljazz

Velfærdsstat og
næstekærlighed

Pilgrimsvandring



www.thomaskingoskirke.dk

Kirkeklokkens bimlen og bamlen

Af Eva Tøjner Götke

To sommeroplevelser bekræftede mig i, hvor vigtigt det er, at klokkerne kimer og kalder os sammen



Den sidste søndag i min ferie på Baagø var der gudstjeneste i kirken. Jeg satte mig ind på bænken og noterede mig, at det var kvindegudstjeneste. Der var ikke én eneste mand i kirke! Pudsigt. Der var svult i den lille kirke og en snakken hen over bænkærækkerne. Vi blev ved og ved. Om varmen, vejret, vandmændene. Der var også tid til at bladre i salmebogen og tjekke numrene. Der manglede med andre ord noget. Ro. At vi kunne få ro på os. En samlen sig. Hvad det var, der manglede, gik op for mig, da min sidekvinde sagde, at det var ærgerligt, at de havde måttet spare klokkeren væk. Det var klokkeringningen, der manglede. Har du højdeskræk, så la' vær'! Husk høreværnene, der hænger på stigen - var det sidste jeg hørte, før jeg allerede var ude af kirken.

Kirkeklokke! moderskød for klangen*

Jeg følte mig som et barn, der var kommet hjem til bedsteforældrene på landet i 1950, hvor man fik lov til at hjælpe med noget, man ikke kendte til byen. Stigen var stejl og førte lige op i tårnet. Her skulle jeg skræve hen over de store bjælker for at komme hen til klokkeop-

hængen. Jeg tog høreværnet på, greb om tovet til den største klokke og begyndte. Min arm var ved at rives af led, indtil jeg fandt rytmen. Og så bimlede den og ringede hen over gårdene i byen og hen over mosen, så fuglene lettede. Det var eventyrligt. Det var ikke mig, der ringede med klokken, men klokken der ringede i mig. Til sidst slap jeg snoren og lod den ringe ud og endte med de tre gange tre bedeslag. Jeg tog høreværnet af – alt for tidligt! – hørte Ellen Marie slå præludiet an og kravlede ned af stigen og satte mig ind på bænken: Det dufter lysegrønt af græs ...

Blinkende lygter

Senere på sommeren kom jeg ud for samme situation – her i Thomas Kingos Kirke – selv at skulle klare klokkeringningen. Der skulle være bryllup, så vi kunne absolut ikke undvære kimningen. Jeg troede jeg kunne leve højt på min erfaring fra tidligere, men dér tog jeg fejl. Jeg følte mig som de entusiastiske konfirmander, der så gerne vil prøve at ringe med klokkerne til en gudstjeneste og bliver så skuffede. Hos os skal vi hverken kravle på stige eller bruge høreværn eller trække i noget klokketov. Et elektronikskab med knapper med tyske kommandoer: ein und aus und klokke ein, zwei,

drei – tryk: rød lys blinker, ... og så satte maskineriet i gang deroppe i tårnet 36 meter over mig.

Klokker giver klangbund

Jeg har ikke forstand på klokkeringning og vil ikke blande mig i eksperternes diskussion, om der kan høres forskel på manuel og elektronisk klokkeringning. Arbejdstilsynet vil uden tvivl anbefale mekanikken. Jeg kan kun sige, at det var fortryllende at sætte klokkerne i gang med tovet, mens det at give kommandoer til et elektronikskab ikke gav efterklang i mig. Og jeg blev klar over, at vi ikke kan undvære klokkerne, hvad enten de sættes i gang på den ene eller anden måde. Den dag, det bliver politisk ukorrekt at bimle og bamle med klokkerne, når bruden kommer, eller når der kaldes til søndagsgudstjeneste, er vi blevet fattige. Da vil den klangbund mangle, der kan flytte vores opmærksomhed et øjeblik fra vores snik- snak om vind og vejr og varer på tilbud.

** Se Salmebogen nr. 783, en tidligere populær begravelsessalme.*

Søren Kierkegaard

*Ak, lykkens dør den går ikke indad,
så man ved at storme løs på den
kan trykke den op;
men den går udefter,
og man har derfor intet at gøre.*

*Det store er ikke at være
enten det ene eller det andet
– men at være sig selv
– og det formår hvert eneste
menneske, hvis det vil.*

En aften i kirken i selskab med Søren Kierkegaard

Torsdag den 5. september kl. 19.00 Kierkegaard og fristelser

Hvad lader vi vores liv styre af? Mange af os har så travlt med at fylde tiden ud med alle mulige gøremål og aftaler. Og så længe det er os selv, der sidder ved roret, føler vi, at vi har styr på det. Men når vi pludselig erfarer, at det er kalenderen, der styrer os, mod vores vilje, så ...

Kierkegaard har noget at sige her. Han havde indsigt i det menneskelige – også i, hvad vi fristes af.

Aftenen vil byde på musik, oplæsning og en lille fristelse fra Sortebro Kro.

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig aht. kokken, senest den 4. september til:
thomaskingos.sogn@km.dk.

Arrangører: Randi Weeks (menighedsrådet), Henrik Dresbøll (kreativ direktør), Eva Tøjner Götke (sognepræst).

Næstekærlighed: krav, kunst og kneb

Ved lektor Joakim Garff

Foredrag torsdag den 19. september kl. 19.30

Hvordan kan man opdrage et menneske til selvstændighed? Dette pædagogiske paradoks har også en teologisk side, hvis vanskelige væsen Kierkegaard tidligt stiftede bekendtskab med. Foredraget vil beskrive næstekærligheden, som den kommer til orde i Kierkegaards skrifter, hvor den ikke bare gøres gældende som en radikal fordring, men også er en særlig kunst, som den enkelte skal indøve i sig selv og den anden – undertiden i form af fromme bedrag, der har faretruende lighed med skinbarlig manipulation.



Joakim Garff, lic.theol. og lektor på Søren Kierkegaard Forskningscenteret, er manden bag den meget roste Kierkegaard-biografi SAK fra 2000 og har netop udgivet bogen Regines gåde om Kierkegaards forlovede Regine Olsen.

Garff er en af landets absolut største autoriteter når det drejer sig om Søren Kierkegaard – og så formår han at formidle stoffet, så tilhørerne forstår det og tilmed bliver grebet af det!

Kierkegaard-studiekreds

Ved Eva Tøjner Götke

13., 20. og 27. november kl. 16.30-18.00

I studiekredsen skal vi tage forskellige emner i Kierkegaards forfatterskab op til debat. Vi skal læse nogle korte Kierkegaard-tekster, som er samlet i et nyudgivet materiale til studiekreds-

brug, *Min kjære Læser*, som deltagerne kan bestille hjem sammen.

Tilmelding til Eva Tøjner Götke (etg@km.dk).



Musik i kirken

Fri entré til alle koncerter.



Vokalkoncert

Tirsdag den 17. september kl. 19.30

En lille times koncert med vokalgruppen Dopplers, der synger rytmiske sange a capella. Dopplers er en rytmisk vokalgruppe fra København bestående af 13 sangere, som ledes af dirigent Astrid Vang-Pedersen. Dopplers har et

bredt repertoire, der spænder fra afrikanske og folkemusikinspirede arrangementer til jazz og funk. Dopplers arbejder specifikt med at nytænke deres koncerter for dermed at skabe nye og dynamiske oplevelser for publikum.



No Direction Home

**Eftermiddagskoncert med Dylan-sange
søndag den 29. september kl. 16.00**

Sammen med Leif Ringkjøbing (guitar, sang og mundharpe), Jeppe Hundsahl (bas, guitar og mundharpe), Anders Gedde Sejdelin (trommer og percussion), Rosa Duedahl (piano og keyboard) og Henrik Hansen (guitar og ukulele) fortolker Jude Myers Pedersen en stribe af sine og de andre bandmedlemmers Dylan-favoritter, og i de tre år bandet har eksisteret, er det blevet til koncerter i både ind- og udland.



Orgeljazz

Torsdag den 3. oktober kl. 19.30.

En jazzkoncert med Hammondorglet i centrum. Musikken spænder fra Duke Ellingtons Sacred Concerts til smukke ballader og danske sange. Jazz med respekt for kirkerummet og tilpasset kirkernes særlige akustik.

Musikerne er

Hammond orgel: Kjeld Lauritsen,
Tenorsaxofonist: Jan Harbeck
Trommeslager: Espen Laub von Lillienkjold

Efter koncerten er alle velkomne i sognesalen, hvor vi taler om koncertoplevelsen sammen med musikerne.

Spil Dansk Dagen

Torsdag den 31. oktober kl. 19.30

Carl-Aage Eliasson opfører egne værker med hjælp fra trompetisten Agnar Ellebye og Anna Jalving på violin. Der vil også blive sunget fællessalmer med melodier skrevet af Carl-Aage.

Koncert med tidlig musik

Onsdag den 6. november kl. 19.30

Nu følger den anden koncert med ”Tidlig Musik i Danmark” arrangeret i samarbejde med Midt fyns Consort og flere kirker på Fyn.

Koncerten bliver som sidst i to dele, hvor Midtfyns Consort indleder med en "opvarmnings koncert" en halv time, hvorefter den "rigtige" koncert begynder.

VIA ARTIS KONSORT, som tidligere har gæstet kirken, er et internationalt sammensat ensemble bestående af en række forskellige historiske instrumenter og med speciale i middelaldermusik. Initiativtageren til ensemblet er Poul Pock-Steen, som er et kendt ansigt ved kirken.

Midtfyns Consort er en musikgruppe, der spiller musik fra middelalder, renaissance og barok på blokfløjter.

AD HOC kor

Søndag den 17. november kl. 11.30

Onsdag den 27. november kl. 19.00



Efter forårets succes indbydes der atter til to gange korsang ved Carl-Aage Eliasson.

Alle, der holder af at synge, er velkomne. Der øves ikke frem mod en opførelse, men fokus er på den energi, glæde og samhørighed, der kan opstå gennem sangen. Carl-Aage siger, at ALLE kan synge!

Kom og vær med, der er ingen tilmelding, og man behøver ikke kunne begge gange.

"Skæld ud på Gud"

Ved sogne- og sygehuspræst Preben Kok



**Foredrag tirsdag
den 8. oktober kl.
19.30**

"Alting kan blive bedre", siger man med største selvfølgelighed. Men det er ikke rigtigt. Meget kan blive bedre – men det er ikke alting, der kan blive bedre.

Når sætningen så ikke blot afvises, er det fordi den indeholder en tankegang, som er blevet moderne. Vi vil gerne lade som om, vi har magten over tingene og kan kontrollere dem.

Preben Kok vil imidlertid pege på, at når vi fastholder, at vi er Guds børn, der har barneret i forhold til vores far i himlen, så sættes den naturlige grænse for, hvor meget, der kan forlanges af os. I gamle dage blev denne grænse f. eks. tydeliggjort med ordene: "Og når min sjæl blev af sin grublen træt, den hviled' sig ved Fader vor at bede".

Når vi kan lægge det i Guds hånd, som vi ikke selv kan magte, har vi den bedste medicin mod stress og udbrændthed.

Tankegangen er beskrevet med mange eksempler i Preben Koks bog: "Skæld ud på Gud".

Hildegard af Bingen

Skuespilleren Agnethe Bjørn opfører forestillingen "Rhinens Sibylle"



Torsdag den 14. november kl. 19.30

En dramatiseret fortælling/et skuespil om en af 1100-tallets mest betydningsfulde kvindeskikkelser, nonnen Hildegard af Bingen.

Skuespillet er omkranset af fem store billeder af Hildegards visioner. Hun får guddommelige visioner helt fra barndommen, bliver teolog, digter, komponist, billedkunstner, urtelæge og politiker.

Stykket tager sin begyndelse ved mindehøjtideligheden for munken Volmar på hans dødsdag i 1173.

Publikum bliver draget ind i fortællingen som deltagere i denne højtidelighed på klostret Rupertsberg, i nærheden af byen Bingen i Tyskland.

Arrangementet er i samarbejde med Karen Brahe Selskabet.

Hærvejen i sandaler

Tanker fra en vandring

Af Carl-Aage Eliasson



Jeg har gået på hærvejen fra Viborg til Padborg, ca. 280 km på 10 dage, de fleste af dagene ca. 20 km, men også 35 og 28. Den sidste dag gik jeg 49 km. Der var

herberger hele vejen, som var stor luksus med bad, en seng og mulighed for at kokkerere. Jeg snød 20 km, hvor jeg dumpede ned i en 75 års fødselsdag hos vildt fremmede mennesker og fik grillet flæskkesteg. Fødselaren viste stolt en tatovering frem af en fredsdue, hun lige havde fået lavet på underarmen, cool. Herefter blev jeg kørt til Skibelund Krat sammen med den vandrør, som kendte disse mennesker.

Forventninger

Jeg ved ikke, hvad jeg forventede mig af turen, men der var mange tanker og forberedelser før turen både med hensyn til oppakning, mad, hvilke strabadser jeg ville møde og til hvilken åndelig eller spirituel oplevelse, jeg ville få.

Efter gudstjenesten den 7. juli tog jeg toget til Viborg og begyndte at gå. Jeg gik og gik. Efter nogen tid begyndte tærne at gøre ondt, da de havde for lidt plads i de tilgæede sko. Jeg tog sandaler og bambussokker på. Hvilken vel-signelse, det var bare dejligt, og jeg tænkte, at når Jesus kunne gå i sanda-

ler, kan jeg også, så det blev i sandaler resten af turen.

Jeg medbragte min iPad, hvori jeg skrev mine oplevelser og tanker hver aften. Den vejede lidt mere end en notesblok, og plus de ting, som jeg tog med for en sikkerheds skyld, gik jeg med 12 til 14 kilo på ryggen, alt efter hvor meget vand og mad, der lige blev lasset på.

Det er

Allerede den første dag blev overskriften, "det er". Det er, som det er, naturen er der bare, uanset om jeg går der eller ej. Det er, som det er, og uanset hvor jeg gik, var jeg der. Men når mine tanker løb af med mig og kørte i ring om et eller andet uvæsentligt emne, var jeg der lige pludselig ikke, men kun oppe i hovedet. Det er, som det er, men jeg var der ikke. Hovsa, tilbage igen, nyde naturen og mærke benene, som efterhånden gjorde ondt forskellige steder, først i det venstre ben, og så pludselig var det højre ben, der gjorde lidt vrøvl, på et tidspunkt var det i tærne, der var smerter, som dog hurtigt forsvandt. Når jeg havde holdt længere pauser, skulle benene lige have lidt tid, inden de fungerede optimalt igen.

Turist i naturen?

Flere, jeg mødte, berettede om de steder, hvor der var ekstra smukt, bla. Vejle Ådal. Da jeg kom dertil, var det

da ikke smukkere end de andre steder, jeg havde gået. Man går på Bindeballe stien, som bare er ligeud i mange km, og så ser man et såkaldt smukt landskab omkring en. Så dukkede tanken op, at nu var jeg en turist i naturen i stedet for at være en del af den. Jeg vil hellere ind i naturen, ind i skoven og gå på de små stier, hvor noget nyt venter længere fremme. Jeg har lige været på Færøerne, og der er man i høj grad turist i naturen, men jeg oplevede trods alt også lidt naturen ved at gå i den og bla. snuse til græsset.

På et tidspunkt scannede jeg jorden lige foran mig på de små mere udfordrende stier og lod kroppen bestemme, hvor og hvordan fødderne skulle føres, hvilket blev udført sikkert og præcist. Jeg gav slip, og lod kroppen og synet udføre arbejdet uden tankens indblanding. Det kaldes vist visualisering. Det er meget lig at spille musik.

Døden

Døden var også op at vende en dag. Tanker om, om det er selve døden, man er bange for, eller om det er måden, man skal dø på. Men hvorfor frygte at dø på en bestemt måde, hvis det højst sandsynligt ikke sker. Og hvis det alligevel bliver som frygtet, så gør det jo bare dobbelt ondt. Det er som at frygte selve døden, vel vidende om, at man skal dø. Så bliver det svært at leve.

Smerte

Den dag jeg vandrede 35 km, gjorde det ondt, og jeg spekulerede på, hvordan mon det nu skulle gå i morgen – det gik fint, igen omsonst frygt. Den sidste dag udfordrede jeg mig selv og gik helt fra Ellevad bro til Padborg, 49 km. Jeg begav mig afsted kl. 7 om morgenen og gik og gik. Det gik strålende. Og gik og gik. Og gik, drak og spiste og gik igen. 8 km før Padborg, efter en pause foran hærvejens købmand, begyndte det for alvor at gøre ondt, især oppe ved hoften og venstre balle.

Hvad nu? Hvad gør jeg? Men det, er som det er, og der er kun en vej, og det er fremad. Meter efter meter, kilometer efter kilometer, højre ben, venstre ben, højre, venstre. Benene hæver, og jeg er glad for mine sandaler. Smer-

ten træder i baggrunden. Jeg er ikke min krop, jeg er ikke mine tanker, jeg er mere end det, jeg er den samme, som da jeg var barn og ung. Den som aldrig bliver ældre. Min ånd eller sjæl? Jeg er en form for treenighed: sjæl, tanker og krop.

Skønhed

Pludselig er jeg fremme ved Padborg station (kl. er 20), et meget øde og trist sted. Men hvad er smukt, og hvad er trist, hvad er godt, og hvad er skidt. Det er, som det er, og det er kun i mine tanker, at tingene gøres godt eller skidt. Så når noget bedømmes smukt, bliver det på baggrund af noget, der er grimmere, og følgen bliver, at jeg får et lidt dårligere humør, når jeg mødes med det grimme eller slemme. Er det hengsigtmæssigt?



En spirituel rejse

Det blev en spirituel rejse, men ikke som forventet. Jeg er, hvor jeg er. Jeg er den, jeg er. Og det eneste, der kan få mig væk fra dette faktum, er tanker om igår og i morgen. Disse tanker er ikke virkelighed, da virkeligheden kun findes her og nu. Det er, som det er, hverken smukt eller grimt. Og alt dette er bare min virkelighed lige nu.

Pilgrimsvandring

Søndag den 22. september

Gudstjeneste kl. 10.00, vandrere samles fra 11.30 i sognesalen

Årets mand, Søren Kierkegaard, holdt af at gå: ”Jeg kender ingen tanke så tung, at man jo ikke kan gå fra den”, skrev han engang i et brev.

Vandring giver mulighed for at sanse naturen og mærke kroppen på en helt anden måde end sædvanligt. Duftene bliver mere intense, og man har i det hele taget ”åbne kanaler”.

Vi vil denne søndag gå sammen, somme tider i stilhed og somme tider

i samtale om et ord eller en tanke – måske af Søren Kierkegaard. Nøgleordet er enkelhed, og især på den lange rute vil der være længere perioder med stille vandring, hvor tavsheden, som også er en del af meditation, måske som det ofte sker, bringer en længere end ord.

Program

Efter gudstjenesten samles vandrerne i sognesalen og fordeler sig på ruter. Der bliver en lang rute på 11,7 km. og en kort på 4,3 km. Begge ruter ender ved Dalum Kloster, hvor der afsluttes med en kort andagt i klosterkirken og en kop kaffe, forhåbentlig i haven. Både i gudstjenesten og senere på dagen vil vi høre musik med pil-

grimstema, spillet af Poul Pock-Steen og hans hans kollega fra middelalderensemblet Via Artis Konsort, harpenist Anne Marie Høst Mortensen.

Ledere af ruterne er Inger Høirup Pedersen og Ole Pedersen fra foreningen Fynsk Pilgrimsvandring. Man medbringer selv madpakke og drikkevarer til vandringen, men kirken sørger for kaffen til sidst. Der vil være mulighed for kørsel tilbage til Thomas Kingos Kirke. Dagen slutter ca. kl. 16.

Tilmelding ønskelig aht. planlægning og ikke mindst logistikken omkring biler. Ring til kirkekontoret 66 12 56 57, eller send en mail: thomaskingos.sogn@km.dk

Højskoleeftermiddage



Hvad laver bøger i et fængsel? eller Kan bøger sætte os fri?

Ved bibliotekar Mette Tamborg og sognepræst Kamille Nygård

Torsdag den 12. september
kl. 14.30-16.30

Tidligere fængselsbibliotekar i Statsfængslet i Ringe, Mette Tamborg, fortæller om Projekt Godnathistorie. Projektet går ud på, at indsatte indlæser godnathistorier til deres børn i håbet om at skabe en (bedre) kontakt.

Sogne- og fængselspræst Kamille Nygård vil fortælle kort om det moderne danske fængsel: hvordan hverdagen tager sig ud for de indsatte i det lukkede fængsel Statsfængslet i Ringe.

Hvad gør anbringelsen på en lukket institution ved et menneske?

I fællesskab vil vi give nogle billeder på, hvilken betydning bøger kan have i den på mange måder rå fængselsverden.

”Metora”

Filmeftermiddag i Cafebiografen
Torsdag d. 26. september
kl. 13.30 – ca. 16.00
– Bemærk tidspunkt

Skønheden er bogstaveligt talt blændende i Spiros Stathoulopoulos’ film om en umulig forelskelse mellem en nonne og ung munk.

Deres vanerprægede liv, de daglige ritualer og ikke mindst løftet om askese udfordres kraftigt, da de to får øjnene op for hinanden. Ved hjælp af signaler og flygtige møder nærer de deres spirende forelskelse, alt imens de begge må stille spørgsmål til deres religiøse hengivenhed, efterhånden som de mere menneskelige lidenskaber griber fat i dem.

Vi håber, at vi sammen kan nyde denne filmeftermiddag i biografens mørke og bagefter drikke en kop kaffe og dele filmoplevelsen.

Tilmelding til kirkekontoret. Hvis du har brug for kørelejlighed så oplys gerne om det ved tilmelding.

Pris kr. 50,- (film og kaffe)
– betales på dagen.

Sang og lagkage

Torsdag den 10. oktober
kl. 14.30-16.30



6 personer fra sognet har valgt en eller flere sange og vil fortælle om ”deres” sang og begrunde valget. Der bliver også mulighed for at ønske sange fra Højskolesangbogen på dagen. Vi kunne også tænke os at opfordre til, at man melder sig til at medbringe en lagkage, så der kan guffes og synges ad libitum! Har du lyst til at komme med en lagkage, så giv besked til kontoret: 66 12 56 57 el. thomaskingos.sogn@km.dk

”Tællelyset”

Af H.C. Andersen
Ved professor Johannes Nørregaard Frandsen

Torsdag den 24. oktober
kl. 14.30-16.30

I 2012 fandt man ved et tilfælde et hidtil ukendt eventyr med titlen ”Tællelyset”, signeret H.C. Andersen. Teksten rejste en vældig debat om ægthed. Der er i dag stort set enighed om at ”Tællelyset” ER af Andersen – skrevet flere år før han i 1835 påbegyndte udgivelsen af sine nu verdensberømte historier! Jeg vil fortælle lidt om fundet, læse eventyret op, berette om debatten, fortolke det lille eventyr samt placere det i forhold til H.C. Andersens øvrige eventyr-forfatterskab.

Odense Katedralskoles bibliotek

Ved Else Reffstrup, Thomas Kingos sogn

**Torsdag den 7. november
kl. 14.30 til ca. 16.30**

Odense Katedralskoles bibliotek kan føres helt tilbage til 1757, og samlingen tæller mange sjældne bøger. Else Reffstrup har været ansat ved Katedralskolen i 34 år og været bibliotekar. Vi begynder med kaffe i sognesalen kl. 14.30, hvor Else vil give en kort introduktion. Derefter følges vi ind til skolen, hvor vi får rundvisning. Max antal deltagere 30.

Tilmelding: tlf. 66 12 56 57 eller mail thomaskingos.sogn@km.dk. Angiv gerne ved tilmelding, om du har brug for kørelejlighed eller kan tilbyde plads i bil.

”På farfars knæ”



Ved Frede Mygind
Bojsen og
Hans Jørgen Petersen.

**Torsdag den 21. november
kl. 14.30-16.30**

2 sønderjyder med bedstefædre i tysk uniform vil nu 100 år efter udbruddet af Den store Krig genoplive krigsårene, som de blev oplevet af sønderjyder på øst-, vest- og hjemmefronten. Det er fortællinger om familier, skæbner, som er baseret på dokumentarisk materiale som f.eks. breve og dagbøger. Der trækkes også linjer tilbage til 1864 og det, der gik forud for krigen.

Særlige gudstjenester i efteråret

Åben morgensang

**Morgensang tirsdage og torsdage
kl. 8.00 – 8.15**

Fremover vil det være muligt at starte dagen med morgensang sammen med de kommende konfirmander. Så kom og deltag inden du cykler videre på arbejde eller du er på vej hjem fra morgenløbeturen eller giver hunden en pause i hundeluftningen eller bare kom!

Vi starter med en salme derefter tekstlæsning, trosbekendelsen, refleksion over teksten og afslutter med Fadervor.

Børnegudstjenester

Tag dine børn med i kirke til en halvtimes gudstjeneste, der taler til sanserne med sang og musik, fortælling og billeder.

**Lørdag den 28. september
kl. 11.00-11.30 med barnedåb**

**Onsdag den 30. oktober
kl. 17.00-19.00 med fællesspisning.**

Tilmelding aht. maden, senest 27/10 til kirkekontoret thomaskingos.sogn@km.dk eller til Eva Tøjner Götke.etg@km.dk

Pris: Voksne: 25,- kr. for maden (børn gratis)

Høstgudstjeneste med folkemusik

**Søndag den 6. oktober kl. 10.00
Med efterfølgende folkedans i salen**

Efter gudstjenesten er der fynsk æblemost og spegepølser og hjemmebagte

boller. Og der spilles op til dans i salen til sjov og ballade for børn og voksne. Det hele slutter kl. 12.30.



Velfærdsstat og næstekærlighed

Søndag den 27. oktober kl. 10.00

- Prædiken v. professor Jørn Henrik Petersen
- Kirkefrokost
- Foredrag v. J.H. Petersen over emnet næstekærlighed.

Vi taler meget om næstekærlighed, men vi har måske lidt sværere ved at praktisere den. Spørgsmålet er, om velfærdsstaten kan tjene som et surrogat for næstekærligheden. Det spørgsmål tager Jørn Henrik Petersen livtag med – i afsæt fra K.E. Løgstrups tænkning om den etiske fordring.

Mindegudstjeneste Alle Helgens Dag

Søndag den 3. november kl. 10.00

Ved denne allehelgensgudstjeneste har du mulighed for at komme i kirke og tænde et lys for nogen, du savner.

FDF



Ny sæson

Af Mads Wermuth, Kredsleder

Sommeren er ovre efter veloverståede lejre i Østrig og på Langeland. FDF begynder igen de ugentlige aktiviteter.

I den kommende sæson sker der ændringer i placeringen af vores møder. Så hvis du skulle være interesseret i, at se hvad FDF er så kig forbi!

**Puslinge, Tumlinge og Pilte
(0.-4. klasse)
Torsdag 18.00-19.30**

**Væbnere og seniorvæbnere
(5.-8. klasse)
Tirsdag 18.30-20.30**

**Seniorer
(9. klasse – 18 år)
Tirsdag 18.30-20.30**

Alle møder foregår i og omkring kælderen ved kirken.

Ved eventuelle spørgsmål kan jeg kontaktes på mail eller telefon.
Kredsleder@fdfodense14.dk
Tlf.: 20 60 93 49

 www.fdfodense14.dk

 www.facebook.com/fdfodense14

Basar 2013

Igen i år kan vi indbyde til vores traditionsrige basar. I år:
23.-24. november

Vi håber meget at se lige så mange som sidste år. Der vil komme opslag med, hvornår vi holder åbent og indlevering af lopper i løbet af efteråret.

Frivillige søges

Af Hanne Lange

Så skal der gang i planlægningen til basarens jule- og salgsbod. Vi har tænkt på en afdeling med nisser, derfor vil vi gerne høre fra ”villige hænder”, som kan bidrage med fremstilling af effekter. Vi er en lille gruppe, som skal mødes den 28. kl. 19.30 i kælderen. Ideer og/eller effekter kan medbringes. Kontakt evt. Hanne Lange, 66 12 19 66, også hvis du ikke kan møde op.

Marmelade

Jeg vil ligesom sidste år gerne lave marmelade til basarens salgsbod og kunne godt bruge mere frugt og bær, end jeg selv kan producere. Kontakt mig venligst, hvis haven bugner.

Hanne Lange 66 12 19 66.



Herreklubben – Samtale og debat

**Mødested: Konfirmandstuen
fra 17.00 til 19.30**

Alle er velkomne. Der serveres lidt forplejning, hvorfor tilmelding er nødvendig dagen før til Bo Christensen: lenebochr@mail.tele.dk, tlf. 40 40 05 97 eller kirkekontoret: thomaskingos.sogn@km.dk

**Katyn-massakren
Onsdag den 11. september**
v/overlæge Arne Skipper

I begyndelsen af 2. verdenskrig foretog den Røde hær en massekræ på tilfangetagne polske officerer. Det blev en dansk læges lod at deltage i opklaringen af ugeringen.

**Kommunalvalg i skyggen
af den økonomiske krise
Onsdag den 9. oktober**

v/Programchef Kurt Houlberg, KORA
Det Nationale Institut for Kommuner og Regioners Analyse og Forskning. Hvilke økonomiske udfordringer står kommunerne overfor i disse år, og hvordan påvirker det kommunalpolitikernes rolle og råderum?

**Socialt samvær
Onsdag den 13. november**

En aften hvor vi også har mulighed for at drøfte klubbens struktur og komme med ideer og forslag til kommende arrangementer. Send gerne forslag på mail.

NB ændring
i forhold til
annonceret i
sidste blad

Orienteringsmøde for sognet

Søndag den 10. november

Menighedsrådet beretter om rådets arbejde og planer for fremtiden søndag den 10. november efter gudstjenesten (11.30). Menighedsrådet er vært ved en bid brød og en øl el. vand.

Menighedsrådsmøder i efteråret

24/9 – 29/10 – 26/11

Alle dage kl. 19.00 i konfirmandstuen.

Sommerprojekt "U-turn Uganda"

Hele sommeren har vi i kirken samlet ind til FDF's missionsprojekt, og det er i alt blevet til 1.488,50 gode danske kroner, som er sendt afsted til det dobbelt gode formål: børn og unge i Uganda får hjælp og støtte, og danske børn og unge aktiveres i en god sags tjeneste. Tak til alle, der har bidraget.

Filmaften og fællesspisning for gamle konfirmander

**Onsdag den 23. oktober
kl. 18.00 – 22.00**

Præsterne vil gerne indbyde alle jer, der blev konfirmeret her i kirken i foråret til spisning i salen og film-fremvisning. Vi skal lave noget mad sammen og se en film, som kan sætte gang i nogle tanker.



Send en mail, gerne før efterårsferien, og vær med til at bestemme menu og film til Per: plm@km.dk eller til Eva: etg@km.dk.

Sang og meditation

**4. september, 2. oktober,
6. november og 4. december kl. 17.00**

Alle er velkomne. Man skal ikke være "øvet" for at deltage. Efter fællesskabet er der mulighed for samtale over en kop kaffe.

Arbejdsgruppen bag "Sang og meditation" er Carl-Aage Eliasson, Lene Damholt Jørgensen og Per Lysgård Madsen.

Samtaler om litteratur

Den anden onsdag i måneden fra kl. 10-12

Et forum for læselystne, der gerne vil i samtale med andre. Samtalekredsen er åben for alle. Møderne foregår i konfirmandstuen.

Efter sommerpausen mødes vi igen onsdag den 11. september. Denne dag taler vi om bogen "Den hvide Tiger" af Aravind Adiga. Henvendelse til Per Lysgård Madsen, plm@km.dk.

Adresseliste:

Sognepræst Eva Tøjner Götke, træffes bedst tirsdag-fredag kl. 12-13, Platanvej 10, tlf. 66 12 56 78, torsdag tillige kl. 17-18 i kirkens præsteværelse, tlf. 66 13 86 10 etg@km.dk

Sognepræst Per Lysgård Madsen, træffes bedst tirsdag-fredag kl. 12-13, Hannerupgårdsvej 10, tlf. 66 12 63 16, tirsdag tillige kl. 17-18 i kirkens præsteværelse, tlf. 66 13 86 10. plm@km.dk

Kordegne Inger Solveig Nissen træffes tirsdag-fredag kl. 9-13 torsdag tillige kl. 16-18, Bülowvej 9-11, 5230 Odense M, tlf. 66 12 56 57, fax 66 17 82 80 thomaskingos.sogn@km.dk

Organist Carl-Aage Eliasson, Kirsebærgrenen 151, 5220 Odense SØ tlf. 22 55 11 39

Kirketjenere Frede Mygind Bojsen og Dorte Brolykke Madsen, træffes tirsdag-fredag 9-12, tlf. 66 12 56 57.

Menighedsrådsformand Peter Jarlsten Holck, Birkevej 6, 5230 Odense M, tlf. 66 11 46 71, 7777@sogn.dk

Redaktion:

Peter Holck, Eva Tøjner Götke, Mette Skovbakke, Else Refstrup, Per Lysgård Madsen, Merete Boserup og Inger Solveig Nissen (ansv.)

Bidrag til kirkebladet:

Kan indbetales på konto 5387-0000242358, mærket Kirkebladet.

Næste nummer udkommer:

December 2013. Deadline 1. november.

Layout og tryk:

Clausen Grafisk, Odense.

Forsidebillede:

Fra pilgrimsvejen til Santiago de Compostela. Foto: Anne Marie Høst Mortensen.

www.thomaskingoskirke.dk

Gudstjenester

SEPTEMBER

1. 14. s. e. trin.
Helbredelsen af de ti spedalske,
Luk. 17,11-19

10.00 Tøjner Götke og
Lysgård Madsen

Velkomst konfirmander

8. 15. s. e. trin.
Himlens fugle og markens liljer,
Matt. 6,24-34

9.00 Tøjner Götke
10.00 Tøjner Götke

15. 16. s. e. trin.
Enkens søn fra Nain,
Luk. 7,11-17

10.00 Lysgård Madsen
13.00 Balslev

Gudstjeneste på grønlandsk

22. 17. s. e. trin.
Helbredelse på en sabbat,
Luk. 14,1-11

10.00 Lysgård Madsen
Pilgrimsvandring

28.
11.00 Tøjner Götke
Børnegudstjeneste med dåb

29. 18. s. e. trin.
Det største bud, Matt. 22,34-46
10.00 Tøjner Götke

OKTOBER

6. 19. s. e. trin.
Jesus helbreder en lam,
Mark. 2,1-12

10.00 Tøjner Götke
Høstgudstjeneste

13. 20. s. e. trin.
Kongesønnens bryllup,
Matt. 22,1-14

9.00 Lysgård Madsen
10.00 Lysgård Madsen

20. 21. s. e. trin.
Den kongelige embedsmand,
Joh.4,46-53

9.00 Lysgård Madsen
10.00 Lysgård Madsen

27. 22. s. e. trin.
Den gældbundne tjener,
Matt. 18,21-35

10.00 Tøjner Götke og
professor Jørn Henrik Petersen
Kirkefrokost og foredrag

30.
17.00 Tøjner Götke
**Børnegudstjeneste med
fællesspisning**

NOVEMBER

3. Alle Helgens dag
Salige er I! Matt.5,1-12

10.00 Tøjner Götke
Mindegudstjeneste

10. 24. s. e. trin.
I synagogeforstanderens hus,
Matt.9,18-26

10.00 Lysgård Madsen
Orienteringsmøde for sognet

17. 25. s. e. trin.
Menneskesønnens komme
Matt. 24,15-28

9.00 Lysgård Madsen
10.00 Lysgård Madsen

24. Sidste søndag i kirkeåret
Verdensdommen, Matt. 25,31-46

10.00 Tøjner Götke
FDf Basar

DECEMBER

1. 1. s. i advent
Jesus i Nazareths synagoge,
Luk. 4,16-30

10.00 Tøjner Götke
14.00 Tøjner Götke

For børn
Juniorkonfirmander
medvirker



Parti fra alterrude. Joakim Skovgaard 1923

*Kirkekørsel ved henvendelse til
kirkekontoret tlf. 66 12 56 57
fredag ml. kl. 9.00 og 13.00.
Der tages forbehold for
ændringer i gudstjenestelisten.*