



THOMAS KINGOS KIRKE

DEN GAVMILDE GUD
ENGLESPOR
FOKUS PÅ REDEN ODENSE



Advent og jul i Thomas Kingos Kirke



”Der stråler en stjerne”

- er titlen på årets julekoncert med Trine Gadeberg

Onsdag den 10. december kl. 19.30

Det er også en titel, som meget levende beskriver solisten Trine Gadeberg. En strålende stjerne med et dejligt nærvær - Med en fantastisk stemme, som spænder over flere oktaver.

Du er sikker på at komme i det rette julehumør, når Trine Gadeberg sammen med sine musikere Carl-Aage Eliasson og Jørgen Heick, (orgel/piano, trompet/flygelhorn og trommer) inviterer indenfor i varmen til deres hyggelige og højtidelige julekoncert i en meget varm og stemningsfyldt atmosfære.

En julekoncert fyldt med smukke salmer, flotte medrivende arrangementer, nyt som gammelt i god blanding med den klassiske solo, alt sammen kædet sammen med søde anekdoter.

Sankt Knuds Gymnasiums adventskoncert

Torsdag den 4. december kl. 19.00

En masse musikalske unge mennesker lægger kraft og energi i at skabe en dejlig aften. Alle er velkomne.



Krybbespil

Torsdag den 18. december kl. 14.00

Traditionen tro er der åbent for alle interesserede, når de små klasser på Hunderupskolen har generalprøve på årets krybbespil.

Julen varer li' til ... Helligtrekonger! Grønlandsk-dansk helligtrekongersgudstjeneste

Tirsdag den 6. januar kl. 17.00

På Grønland har man holdt traditionen i hævd med at afslutte julen med en helligtrekongersgudstjeneste den 6. januar. Dagen har lige så stor betydning som juleaften.

Nu er det snart en tradition i Thomas Kingos kirke at lave en dansk-grønlandsk gudstjeneste den dag og synge salmer sammen på både grønlandsk og dansk. Efter gudstjenesten er alle velkomne til at deltage i kaffemik i salen. Arrangementet er et samarbejde mellem Det Nordatlantiske Hus, den grønlandske forening på Fyn og Thomas Kingos Kirke.



Den gavmilde Gud

Af Eva Tøjner Götke

Der er kommet endnu en ny oversættelse til moderne dansk af Bibelen. Denne gang af to skrifter fra Det Gamle Testamente, 1. Mosebog og Prædikerens bog, som nu bærer titlerne Begyndelsen og Tænkeren.

Der er blandt meget andet sket den forandring, at den almægtige Gud er blevet til den gavmilde Gud. Det synes jeg lyder smukt. Og jeg tænker, at denne nye oversættelse åbner op for at se betydningen af julens budskab.

Gud i det høje

Almægtig er der noget superhelt eller urørlig kongetrone over. Almægtig er den, der sidder ved kontrolbordet og trykker på knapperne og lader ting ske og andet ikke. Det er overvågningens Gud, derude, et eller andet sted, fjernt



Julenat. Geertgen tot Sint Jans, ca. 1490. National Gallery, London.

fra os, og alligevel den, der har magten, al magten – den almægtige Gud. En Gud, der skaber usikkerhed og frygt. En Gud, vi har svært ved at fastholde troen på som god, fordi vi jo må drage ham til ansvar – i sin almægtighed – for alt det onde, der sker.

Men jeg tror nu ikke, at det er alle, der forbinder alle disse negative tanker med den almægtige Gud. Jeg tror, at det menneske, der mærker sin afmagt helt ind i sjælen og for alvor erfarer hjælpeløshed og kontroltab, finder stor trøst dér i den situation at kunne give plads til den almægtige Gud, der har den magt, som jeg som udsat menneske netop ikke selv har og den tro, som jeg måske ikke selv kan mobilisere.

Sådan er det med ord: hvad der er kilde til frygt for den ene, kan rumme trøst for den anden.

Gud blev menneske

Når den almægtige Gud nu i den nye oversættelse er skiftet ud med den gavmilde Gud, synes jeg, at det fremhæver et vigtigt aspekt ved Guds almægtig, som netop har med julen at gøre. Gud er så almægtig, at han er i stand til at afgive sin magt uden at miste den. Gud er en udtømmelig kilde. En evig kilde, en gavmild Gud. I julen fejrer vi, at Gud blev menneske. Vi fejrer ikke en superhelt, det perfekte menneske, men vi fejrer et lille barns fødselsdag, født af en fattig teenager i en snavset stald. Det er mytestof, ja, men denne myte fortæller os en sandhed om menneskets skrøbelighed, som Gud tager på sig.

Gud i det nære

Det lille barn i krybben er Guds gave til mennesket – en glæde, der skal være for hele folket! – en frelser, der kommer os i møde. Det lille barn er billede på den Gud, der ikke holder på sin magt, men gavmildt deler alt sit med os. En gavmild Gud, der udsætter sig selv for det menneskeliv, som er vores – på godt og på ondt – ja, går i døden, og går med os igennem døden til livet. Her og nu. Igen og igen.

Julens glædelige budskab til os er, at ligesom Guds lys skinnede fra barnet i krybben den nat i Betlehem, sådan skinner Guds ord stadig i mørket for os og kan give vores liv betydning og inspirere os til at være gavmilde og dele med hinanden. Både den jul, som nogen frygter, fordi den kan være svær at komme igennem og den jul, som andre glæder sig til, fordi den for dem er årets højdepunkt.

Glædelig jul!



Hans Egede og Herrnhuterne – mission i Grønland

Højskoleeftermiddag torsdag den
15. januar kl. 14.30-16.30

John Gitz Holler fortæller om den norske præst Hans Egede, 1686-1758, der missionerede i Grønland, hvortil han kom i 1721 og anlagde Colonien Godthaab, det nuværende Nuuk. Fortællingen inddrager også Neu Herrnhut Missionen, der anlagdes få kilometer derfra i den samme periode, og berører også sekulære aspekter ved koloniseringen.

John er historiebachelor fra Syddansk Universitet og tillige bank- og forsikringsuddannet og har bl. a. virket i Grønlandsbanken i Nuuk i en halv snes år. Er nu turlleder hos Grønlands Rejsebureau på Christianshavn og guide i Nordatlantisk Hus på Odense Havn.

Højskole- eftermiddage



Rundt om Kaj Munk

Højskoleeftermiddag torsdag den 26. februar
kl. 14.30-16.30

Ved sognepræst Niels Erik Lysebjerg Grenild

Diskussionen om Kaj Munks eftermæle er stadig levende, ikke mindst fordi det er en tvetydig blanding af heltedyrløse og en lidt skamfuld fornemmelse af, at han vist ikke var helt så afvisende over for nazismen i 30'erne, som man godt kunne have tænkt sig. Men hvem var Kaj Munk, og hvad var det der drev ham? Som dramatiker, som præst, som modstandsfigur?

Niels Erik Lysebjerg Grenild har beskæftiget sig med Kaj Munk siden sin studietid, hvor han skrev speciale om Kaj Munks teologi, som den kommer til udtryk i hans dramatik.

Hvem sidder der bag skærmen?

Højskoleeftermiddag
torsdag den 29. januar
kl. 14.30-16.30

Ved Johs. Nørregaard
Frandsen



Jens Vejmand er formentlig det mest brugte og trykte danske digt i det 20. Århundrede. Det har været med til at forme politik i Danmark, og det har præget holdningen til både velfærd og næstekærlighed. I foredraget vil jeg fortælle om tilblivelsen og historien bag sangen.

Digtet *Jens Vejmand* af Jeppe Aakjær fra 1905 fik melodi af Carl Nielsen i 1907. Det indgår i digtsamlingen *Rugens Sange* og andre Digte fra 1906.

Foredrag

Send flere engle

Onsdag d. 14. januar kl. 19.30

Foredrag ved forfatter Helle S. Søtrup

Helle S. Søtrup udgav digtsamlingen "Send flere engle" i 2012 og i 2014 kom efterfølgeren "Audiens". Hendes forfatterskab er flerstemigt og fortællerne lægger alting frem. Deres sorger, deres fortvivlelse og deres mest euforiske øjeblikke. Der er stille bønner om forsoning. Der er sorgfulde digte. Der er vrede digte med anfægtelser af tilværelsen og alt det, der ikke går op. Der er knæfald. Der er afmagtsråb. Der er jubelskrig.

I sit foredrag vil Helle S. Søtrup læse et udpluk af forfatterskabet og tale om digtsamlingernes temaer.

Præsteforeningens Blad skrev om "Audiens": "Digtene af forskellige slags er gode både til indvortes og til udvortes brug. Køb dem, læs dem – derhjemme, for din elskede, i din ensomhed, i kirken. Og husk et ekstra eksemplar at give væk, for bogen er ikke til at nænne at skille sig af med".



Carl Nielsen og Thomas Laub

Torsdag den 19. februar kl. 19.30

Ved Niels Krabbe

I 1922 udkom Folkehøjskolens Melodibog som et monument over de foregående årtiers nyorientering inden for den såkaldte folkelige sang i Danmark. Hovedkræfterne bag bogen - og bag nybruddet - var de fire komponister Oluf Ring, Thorvald Aagaard, Thomas Laub og Carl Nielsen. Det er ikke mindst i kraft af deres indsats, at fællessangen på højskoler, folkeskoler, i hjemmene og i andre forsamlinger stadig i dag holdes i hævd, trods skiftende anslag fra forskelligt hold.

I foredraget vil Niels Krabbe lægge hovedvægten på samarbejdet mellem Thomas Laub og Carl Nielsen - for sidstnævntes vedkommende med fokus på hans store produktion af ikke færre end 296 sange, alle udgivet i den samlede, videnskabelige udgave af hans værker, der udkom i årene 1997-2009.



Niels Krabbe er forskningsprofessor emeritus, tidligere leder af Carl Nielsen Udgaven.



I 2015 fylder Carl Nielsen 150 år.

Reden Odense Et frirum for udsatte kvinder

Af Line Buus Mohr, kommunikationsmedarbejder, Reden Odense



Centerleder på Reden Odense Mette Guul.

Reden Odense er et anonymt værested og frirum for socialt udsatte kvinder. Hver dag åbner Reden Odense døren op for Odense og omegns udsatte kvinder, både danske og udenlandske kvinder, der har brug for et pusterum, en varm seng, en kop kaffe, en snak, eller praktisk hjælp og socialrådgivning til problemer, der til tider skaber udfordringer i kvindernes hverdag.

Ingen er håbløs

Reden Odense er en del af KFUK's Sociale Arbejde, en organisation, der arbejder ud fra et kristent menneskesyn. Enhver er uundværlig og værdifuld. Et menneskesyn der ligger til grund for en vigtig imødekomme- lighed overfor kvinderne, uanset hvem de er og hvad de har med i bagagen. Når kvinderne træder ind i Reden Odense, er det derfor også med troen på, at "ingen er håbløs". Reden slog dørene op for første gang i 1990 og har siden hjulpet kvinder i misbrug, prostitution, hjemløshed, psykiske vanskeligheder eller andre problematikker, der gør dem særligt sårbare.

Julen kalder på din godgørenhed

Mange hjælpeorganisationer henvender sig til os i juletiden, fordi julen er gavernes tid. Der er mange mennesker i nød ude i verden. Men også tæt på os. Vi har bedt en af disse hjælpeorganisationer fortælle om deres sociale indsats her i Odense.

Hvorfor samler man penge ind i kirken?

I Thomas Kingos Kirke har vi en såkaldt 'menigheds- pleje', som vi samler penge ind til mange søndage i løbet af året. Enhver kirke har en social forpligtelse. Det hedder på kirkesprog: en diakonal opgave. Men i Thomas Kingos sogn har vi ikke mange socialt udsatte. Derfor støtter vi med disse indsamlede midler

de sociale indsatser, der gøres i Odense, som f.eks. KFUK's sociale arbejde, som du kan læse om her.

Men det sker også, at man som præst får personlige henvendelser om økonomisk hjælp, f.eks. til at holde jul for eller konfirmation, og alle henvendelser bliver taget alvorligt.

Menighedsplejen bestyres af Else Digmann Reffstrup og Lena Duch fra menighedsrådet og undertegnede.

Eva Tøjner Götke

Koncert

Tryghed og kontakt

Kvinderne i Reden er alle unikke og søger derfor forskellige tilbud, tilpasset deres individuelle behov. Det er af den grund også vigtigt for Redens personale, frivillige og vikarer, at skabe en god kontakt til den enkelte kvinde og sørge for, at netop hun føler sig tryk i Redens omgivelser. En tryghed mange af kvinderne ikke har andetsteds.

Herre i eget liv

Det er Redens ønske og mål at sikre en helhedsorienteret og individuel tilgang til den enkelte kvinde. En vigtig del af Redens arbejde er at yde omsorg og hjælp til basale behov hos den enkelte kvinde. Et varmt bad, rent tøj, en varm seng, eller et gratis måltid mad – basale nødvendigheder, som alle bør have ret til og som ofte er en mangelvare i kvindernes liv. Da Reden har åbent alle årets dage fejres der både juleaften, nytårsaften, påske og andre højtider, der giver kvinderne mulighed for at fejre højtider de værdsætter i trygge omgivelser, i selskab med andre kvinder.

For at sikre den helhedsorienterede indsats tilbyder Reden også rådgivning, vejledning og mulighed for støtte ved møder, hvor kvinderne kan få professionelt, socialfagligt råd af en af Redens socialrådgivere, både i forhold til den sociale lovgivning og til egne ønsker og drømme, f.eks. ved ønske om at forlade prostitution. Reden Odense er et frirum, der igennem omsorg, motivation og individuel tilgang ønsker at gøre kvinden til "herre i eget liv".



Neti Storm er en finskfødt performer og multikunstner med baggrund i meditation, fysisk teater og butoh-dans. Hendes passion er at kombinere meditativ bevægelse med visuelle landskaber og improviseret lyd/musik. Alt opstår i nuet - og inviterer publikummet til at åbne sanserne, droppe tankerne og hengive sig til nærvær og langsomhed.

Improvisationskoncert på tværs af kunstarterne

Onsdag den 25. februar kl. 19.30

Koncerten er på idéplanet, og planerne består i at forene bl.a. dans, musik, foto-kunst og skabende billedkunst. Den kvindelige performancekunstner Neti Storm vil improvisere dansen, og en billedkunstner vil skabe billeder på stedet. Gennemgående spilles musikken af organist Carl-Aage Eliasson på orgel og flygel.

Sang og meditation

Onsdage den 3. december, 7. januar og 4. februar kl. 17.00

Kristen meditation er en form for stille bøn, der kan spores helt tilbage til oldkirken. I Thomas Kingos kirke indleder vi meditationen med musik, sang og tekstlæsning og afslutter med bøn og sang. I alt varer det ca. 45. minutter.

Efter "Sang og meditation" bydes deltagerne på kaffe/te i sognesalen. Her kan man inspirere hinanden, og der vil ofte være et kort indslag om meditationen. Læs mere på kirkens hjemmeside.

Arbejdsgruppen bag "Sang og meditation" er Carl-Aage Eliasson, Lene Damholt Jørgensen og Per Lysgård Madsen



Børn i kirken

Giv dit barn en oplevelse i kirken og slip for at lave mad
- Børnegudstjenester med fællesspisning

Børnegudstjenesterne er målrettet børn i alderen 0-10 år. Her er det tilladt at kravle rundt på gulvet og bevæge sig rundt i kirkerummet. Gudstjenesten varer en halv time. Efter gudstjenesten er der dækket op i salen, og frivillige ved kirken har lavet mad. Tilmelding til etg@km.dk af hensyn til madlaverne.

Onsdag den 21. januar kl. 17:00:
Abraham får besøg

Gud har lovet Abraham, at han skal blive far til en stor familie. Nu er Abraham og Sara blevet meget gamle, og de har endnu ikke fået nogen børn. Men så sker der noget...

Onsdag den 18. februar kl. 17:00:
Jesus møder Djævelen

Kom udklædt i dit fastelavnstøj og hør historien om Jesus, der lever helt alene ude i ørkenen og hverken har noget at spise eller drikke. Så står Djævelen pludselig foran ham, udklædt som et menneske. Hvad mon Djævelen vil ham?

**Babysalmesang
forår 2015**

Torsdage 10.30-12.00

Nyt hold begynder torsdag den 22/1. 8 gange, ingen undervisning i uge 7. Underviser: Elsebeth Johansen

JUNIORKONFIRMAND 2015

Alle 3. klasse-elever inviteres til junior-konfirmandforløb ved kirken i foråret.

Formålet med juniorkonfirmandtiden er at gøre børnene fortrolige med deres sognekirke og give dem mulighed for at stille alle de spørgsmål de har om alt mellem himmel og jord - i særdeleshed om Jesus og kristendommen.

Vi synger i kirken, tager på udflugter til andre kirker, tegner, kigger nærmere på det store instrument i kirken - orglet - dramatiserer lignelser, bager brød og meget mere.

Start tirsdag den 6. januar. Forløbet varer over 11 gange og afsluttes med en gudstjeneste. Børn fra Hunderupskolen afhentes på skolen kl. 14, og man følges ad til kirken. De er tilbage igen på skolen ca. kl. 16.

Vi kan desværre ikke tilbyde at hente børn fra andre skoler, men alle sognebørn er velkomne, selve undervisningen ligger mellem 14.30 og ca. 15.30. Ved udflugter gives besked i forvejen, da vil sluttidspunktet nok blive lidt senere.

Tilmelding til kirkekontoret:
thomaskingos.sogn@km.dk eller tlf. 66 12 56 57



Englespor

af Per Lysgård Madsen

”Englespor” – ordet har klang af ro, glæde, gudsnærhed.

Helmut Friis var en meget tankevækkende teolog, som lavede vedkommende radio om etik, tro og kristendom. Han skrev også bøger om tro og eksistens. Bl.a. skrev han (1994) den lille bog: ”Glæden – om laster og dyder”. Her møder man ordet ”englespor”. Et nyt, smukt og klogt ord, der kan være godt at huske, når julens travlhed tager over, og vi føler, at indkøbsvognen har taget styringen over os. Englespor vil have os til at glæde os over stilheden, nærheden, venligheden og fornemme en guddommelig vilje i at være Guds elskede børn. Englespor er guddommelige spor, som kaster nyt syn på livet (”lyssyn”). Det er ligefremt, at vi tænder lys og bryder mørkets magt. Englespor er lyssyn! Det kan give tiden en særlig kvalitet af guddommelig nærhed. Tiden nu fyldes. Den er ikke flygtig. Vi følger spor ind i en anden glæde ved at være, hvor tiden har evigheds karakter.

Englespor er ikke – i den forstand – nødvendige. De handler ikke om, at vi mennesker har behov, der skal dækkes. De har det med at danne noget i os, der får os til at tage vare på skønheden og varmen – uden at vi går rundt og søger formål eller vores egen selvopholdelse. Englespor er liv, der viser os bort fra at være til for engang at dø.

Leg er englespor. Den gode leg tager ikke hensyn til den truende undergang, vi bruger alle kræfter på at holde væk fra livet. Leg er problemløshed. – Når vi leger, er livet



helt. Vi går ikke rundt og stiller de krav, som vi – aggressivt – byder livet trods med – selvtilfredsstillende. Nej, leg giver frihed. Leg er at ånde ubekymret.

Børn er meget gode til det...

Derfor er der håb om, at juletiden kan finde barnet i os alle med englespor, der giver verden en vidunderlig dimension af uendelighed og evighed – midt i tidens flygtighed!

Platon sagde: ”Lege viet til guddommen er det højeste, mennesket kan stræbe efter”. Sikkert tænkte han, at religion kan give et menneskesyn – fyldt med humor (uden frygt).

Humor skal med – både når det er jul, og når vi skal forestille os, at der er sat guddommelige englespor i vores begrænsede verden.

Humor har en evne til at skride over... når vi finder det uoverstigeligt. Humor kan sætte spor midt i livets mørke sider – med håb – og måske endog få os til at le. Ifølge Helmut Friis’ analyse af englesporene, er ”humoren en af religionens fremtrædelsesformer og en foregribende efterligning af den religiøse forløsning”.

Med sine englespor i vores mørke tid er julens glæde en modsigelse af, at vi selv skal overvinde vores begrænsede endelighed.

Vi kan gå den mørke tid i møde med frimodighed, fordi der er sat englespor i vores liv.

OPSLAGSTAVLEN

SAMTALER · KOR · STUDIEKREDS · HERREKLUBBEN · FDF

Samtaler om litteratur

En onsdag hver måned i konfirmandstuen. Vi samtaler om en bog, vi har valgt i fællesskab.

ONSDAG DEN
10. DECEMBER KL. 10.00
Johan Borgens bog:
"Lillelord"

ONSDAG DEN
14. JANUAR KL. 10.00
"Stoner" af John Williams

ONSDAG DEN
11. FEBRUAR KL. 10.00
"Gilead" af Marilynne
Robinson

Opdatering kan ske på
kirkens hjemmeside.
Henvendelse om "Samtaler
om litteratur" til Per Lysgård
Madsen.

Herreklubben

ONSDAGE KL. 17.00-19.30
Tilmelding til
lenebochr@mail.tele.dk

10. DECEMBER
Per Rasmussen causerer
over de 72 biler og 10
motorcykler han har haft.
Det er december og
julemøde, så derfor er der

også en lækker juleanretning. Pris 75 kr.

14. JANUAR
Socialt samvær.

11. FEBRUAR
Domprovst Henrik
Wigh-Poulsen fortæller om
digteren Jakob Knudsens liv,
tid og forfatterskab.
Forplejning 50 kr.

Studiekreds "I Ansgars Fodspor"

TORSDAG DEN 5. FEBRUAR
KL. 19.30-21.30

Kristendommens udvikling
fra jødisk sekt til statsbærende
religion i Romerriget, fra
Rom til Trier. Kirkebyggeri i
Trier fra 4. årh./ Karl den
Stores center omkring Rhinen.
Madonnabilledet i Trier.

Menigheds- rådsmøder

KL. 19.00 I
KONFIRMANDSTUEN
Sidste tirsdag i
måneden.

Ny struktur i FDF Odense 14

Vores kredsleder Mads har afsluttet sin læreruddannelse, og har fået job på Kongeådalens Efterskole. Lederne og bestyrelsen i kredsen ønsker ham et kæmpe tillykke! Vi kommer til at savne ham, men heldigvis kommer han tilbage og kigger til kredsen af og til. Indtil vi har fundet en ny kredsleder, har lederne i kredsen delt de administrative opgaver mellem os.

Hvis du brænder for FDF og går med en kredsleder i maven, eller kender nogen der gør, så kom ned i kredsen til en snak!

Mange FDF-hilsner, Lederne

Ad hoc kor øver

SØNDAG DEN 22. FEBRUAR
SØNDAG DEN 1. MARTS
KL. 11.30-13.00

Ingen tilmelding.
ALLE ER VELKOMNE!

Gudstjenester

DECEMBER

7. 2. s. i advent
Menneskesønnen,
Luk. 21,25-36
10.00 Eva Tøjner Götke

14. 3. s. i advent
Johannes Døberen,
Matt. 11,2-10
10.00 Tamira Mariann
Jørgensen
13.00 Oline Berthelsen
Gudstjeneste på
grønlandsk

21. 4. s. i advent
Johannes Døberen og
Jesus, Joh. 1, 19-28
10.00 Per Lysgård
Madsen

24. Juleaften
Juleevangeliet,
Luk. 2,1-14
10.00 Eva Tøjner Götke
13.00 Per Lysgård
Madsen
14.00 Eva Tøjner Götke
15.00 Eva Tøjner Götke
16.00 Per Lysgård
Madsen

25. Juledag
Jesus fødsel, Luk. 2,1-14
10.00 Per Lysgård
Madsen

26. Anden juledag
Han, som kommer i
Herrens navn! Matt.
23,34-39
10.00 Eva Tøjner Götke

28. Julesøndag
Simeon og Anna,
Luk. 2,25-40
10.00 Tamira Mariann
Jørgensen

JANUAR

1. Nytårsdag
Jesus navngives,
Luk. 2,21
16.00 Tøjner Götke

4. Helligtrekongers
søndag
De vise mænd, Matt.
2,1-12
10.00 Lysgård Madsen

6. Helligtrekongers dag
17.00 Grønlandsk-dansk
gudstjeneste
Se bagsiden

11. 1. s. e.
helligtrekonger
Jesus i templet, Luk.
2,41-52
9.00 Eva Tøjner Götke
10.00 Eva Tøjner Götke

18. 2. s. e.
helligtrekonger
Til bryllup i Kana,
Joh. 2,1-11
10.00 Tamira Mariann
Jørgensen

21. Onsdag
Børnegudstjeneste
17.00 Eva Tøjner Götke

25. Sidste s. e.
helligtrekonger
På forklarelsens bjerg,
Matt. 17,19
Eva Tøjner Götke

FEBRUAR

1. *Septuagesima*
Arbejderne i vingården,
Matt. 20,1-16
9.00 Per Lysgård Madsen
10.00 Per Lysgård
Madsen
8. *Seksagesima*
Sædemanden,
Mark. 4,1-20
10.00 Per Lysgård
Madsen

15. Fastelavn
Jesu dåb, Matt. 3,13-17
10.00 Tamira Mariann
Jørgensen

18. Onsdag
Børnegudstjeneste
17.00 Eva Tøjner Götke

22. 1. s. i fasten
Fristelsen, Matt. 4,1-11
10.00 Eva Tøjner Götke

MARTS

1. 2. s. i fasten
Den kana'anæiske
kvinde, Matt. 15,21-28
10.00 Per Lysgård
Madsen

8. 3. s. i fasten
Dæmonuddrivelse,
Luk. 11,14-28
9.00 Tamira Mariann
Jørgensen
10.00 Tamira Mariann
Jørgensen

ADRESSELISTE:

Sognepræst Eva Tøjner Götke,
træffes bedst mandag-torsdag
kl. 12-13, Platanvej 10, tlf. 66 12 56
78, torsdag tillige kl. 17-18
i kirkens præsteværelse,
tlf. 66 13 86 10.
Email: etg@km.dk

Sognepræst Per Lysgård Madsen,
træffes bedst tirsdag-fredag kl.
12-13, Hannerupgårdsvej 10, tlf. 66
12 63 16, tirsdag tillige kl. 17-18 i
kirkens præsteværelse, tlf. 66 13 86
10. Email: plm@km.dk

Tamira Mariann Jørgensen, træffes
bedst tirsdag-fredag
kl. 12-13 (onsdag fri). Drejø Brovej
10, Drejø, 5700 Svendborg. Tlf. 30 48
17 41. Email: tmj@km.dk.

Kordegner Inger Solveig Nissen,
træffes tirsdag-fredag
kl. 9-13 torsdag tillige kl. 16-18,
Bülowsvej 9-11, 5230 Odense M,
tlf. 66 12 56 57, fax 66 17 82 80.
Email: thomaskingos.sogn@km.dk

Organist Carl-Aage Eliasson,
Kirsebærgrenen 151, 5220 Odense
SØ tlf. 22 55 11 39.

Kirketjenere Dorte Brolykke
Madsen og Søren Andersen, træffes
tirsdag-fredag 9-12, tlf. 66 12 56 57.

Menighedsrådsformand Peter
Jarlsten Holck, Birkevej 6, 5230
Odense M, tlf. 66 11 46 71. Email:
7777@sogn.dk

REDAKTION:

Peter Holck, Eva Tøjner Götke,
Mette Skovbakke,
Else Reffstrup, Per Lysgård
Madsen, Merete Boserup og
Inger Solveig Nissen (ansv.)

BIDRAG TIL KIRKEBLADET:

Kan indbetales på konto
5387-0000242358,
mærket Kirkebladet.

NÆSTE NUMMER UDKOMMER:

Marts 2015. Deadline 1. februar

LAYOUT/TRYK:

Bjørk&Glad, Odense/ Clausen
Grafisk

FORSIDEBILLEDE

Kristi fødsel, ca. 1490-1500
Rijksmuseum, Amsterdam.

www.thomaskingoskirke.dk



Julebudskab

Af Tamira Mariann Jørgensen

Nu kommer den glædelige jul, hvor vi fejrer Jesu fødsel i vore hjerter. Jesus blev født i stalden for at kunne favne os alle med Guds store kærlighed.

"Da vorde engle, vi, som de"

Englene synger over krybben julenat og de sidder ved den tomme grav påskemorgen.

Salmedigterne kæmper om at få flest med - og Grundtvig overtrumfer endnu engang konkurrenterne og byder englene velkommen og velkommen igen, som vi synger hvert år i juletiden.

Vi har selv været små børn engang, vi er selv blevet set på af andre voksne engang, som da så os som små Gudskabte væsner. Og her i juledagene kan vi igen blive mindet om dette Gudskabte barn, som ligger i en krybbe i stalden, og som ligger i vore hjerter, fra vi blev skabt af.

Vi bliver mindet om det ved at høre juleevangeliet, ved at synge om Jesus i krybben, ved at høre om hyrderne på

marken, og, med dem, både se for os og høre, at englene synger: "Ære være Gud i det højeste og på jorden. Fred til mennesker med Guds velbehag". Fred har vi, når vi husker, at der er noget der skal æres.

Ære

Vil du elske og ære ham? Vil du elske og ære hende? spørges der i kirken, når to mennesker bliver gift. Ære er, når vi medtænker troen på Gud i vores måde at kommunikere med hinanden på.

At ære Gud, er at tro på Gud. At vise det andet menneske ære, er at tro på Gud i det menneske.

At tro, at Gud er i os og kan ses og føles af andre, måske som varme eller som lys, måske som et særligt glimt i øjet. Måske føles det som en engel, der går gennem rummet eller måske ligefrem flytter ind hos os.

Når der er ære, så er der fred imellem menneskene.

Glædelig juletid.



Hjemmegjorte julekrybbefigurer fra Drejø og Skarø kirker.